

De NBV21: de beste Bijbel voor gebruik thuis, Bijbelstudie en de kerk

Het is alweer één jaar geleden dat koning Willem-Alexander de NBV21 in ontvangst nam. Tienduizenden Bijbels vonden inmiddels hun weg naar gebruikers. De reacties van gebruikers zijn positief en lovend.

'Ik lees regelmatig in de Bijbel. En ik ben daarbij altijd op zoek naar de diepere laag van wat er in het Woord van God staat. De NBV21 geeft mij nieuwe inzichten. Daardoor ontdek ik nog meer.'
Selina de Maeyer

'Ik vind het belangrijk dat er met eerbied en respect over God wordt gesproken en je dit terugziet door middel van het hoofdlettergebruik in de Bijbel. Daarom lees ik graag uit de NBV21.'
Sandra Dekker

'Met de NBV21 heb ik weer een nieuwe impuls kunnen geven om mijn Bijbel te openen, om zo God beter te leren kennen. Bijbel lezen doe ik niet omdat het moet, maar omdat ik het graag wil. De NBV21 is de Bijbel die mij dicht bij God brengt.'
Benno de Hartog

'Als kerk vinden wij het belangrijk dat de Bijbel een centrale plek krijgt. In de eredienst maar vooral ook bij alle activiteiten die er zijn. De NBV21 is de Bijbel die ons aan elkaar verbindt. Een Bijbel met eerbied voor God, die goed leesbaar is en breed gedragen is.'
Taco Koster, missionair predikant in Amsterdam

De standaardeditie is tijdelijk in prijs verlaagd: van € 38,- voor € 28,-*. Verkrijgbaar bij uw lokale boekhandel of via shop.bijbelgenootschap.nl



*Actie loopt tot en met 31 dec.



Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

Deze editie van de NBV21 biedt houvast in hoe je als gelovige met ingewikkelde vragen uit deze tijd om kunt gaan. Bijvoorbeeld rond thema's als duurzaamheid, armoede en rijkdom en de waarde van het menselijk leven. In 300 bijdragen biedt deze editie inzichten over geloof, cultuur en wetenschap, met liefde voor de Bijbel geschreven door 60 wetenschappers. Deze Bijbel is ontwikkeld door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Binnenkort verkrijgbaar via shop.bijbelgenootschap.nl of de (christelijke) boekhandel.



Dichterbij is de nieuwsbrief van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en verschijnt drie keer per jaar. Redactie: Peter Siebe, Daniëlle de Gelder, Roelien Smit en Arne Willems. Foto's: NBG, tenzij anders vermeld. Vormgeving en realisatie: deelstraendjong.nl

Nederland
Postbus 620, 2003 RP Haarlem
023 - 514 61 46
bijbelgenootschap.nl
info@bijbelgenootschap.nl
IBAN NL74 SNSB 0266 3808 08
Vlaanderen
Groenenborgerlaan 149,
2020 Antwerpen
078 - 48 44 86

bijbelgenootschap.be
info@bijbelgenootschap.be
IBAN BE25 4726 0609 5182
BIC KREDBEBB
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Onze missie is dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij

Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. Het Bijbelgenootschap gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie bijbelgenootschap.nl/privacy of vraag de privacyverklaring aan via tel. 023 - 514 61 45 (Nederland) of tel. 078 - 48 44 86. (Vlaanderen).



Feestdagenbijbel

Welk verhaal hoort er ook al weer bij Hemelvaart? En wat vieren we eigenlijk met Dankdag? Veel mensen willen kinderen graag meegeven dat feestendagen hun oorsprong vinden in de Bijbel. In deze kinderbijbel vindt u Bijbelverhalen bij 18 bekende en minder bekende feestdagen. Het legt een verband tussen het feest en de Bijbel, en geeft achtergrondinformatie bij de tradities en gebruiken rond het feest.

Verkrijgbaar via shop.bijbelgenootschap.nl of de (christelijke) boekhandel.

Over jou staat geschreven

Op 22 januari vieren we Bijbelzondag! Dit jaar is het thema: 'Over jou staat geschreven'. Want de Bijbel staat vol verhalen over mensen waar je dingen in kunt herkennen en van kunt leren. En natuurlijk kunt u collecteren voor ons wereldwijde Bijbelwerk.



Doe mee en ontdek alles op bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag

dichterbij

Bijbels voor kinderen in Guatemala

NBG nieuwsbrief, oktober 2022, nummer 3

nBg

Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Bijbels voor kinderen in Guatemala



‘Er is hoop voor een betere toekomst!’

Een zondagsschool met getrainde kinderleiders en een eigen Bijbel, dat geeft het Bijbelgenootschap in Guatemala kinderen via het *Grow and Learn* project. ‘We willen kinderen de mogelijkheid geven om te leren over God’ zegt een medewerker van het Bijbelgenootschap. ‘We willen ze helpen om betere keuzes te maken, zodat ze een toekomst hebben als goede burgers, goede ouders en goede christenen.’

Veel kinderen in Guatemala groeien op in armoede, meer dan 70% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Door klimaatverandering kampt het land met extreme weersomstandigheden, hierdoor zijn landbouwopbrengsten al jaren erg laag. De armoede in Guatemala gaat hand in hand met corruptie in criminaliteit. Kinderen hebben

weinig perspectief voor een betere toekomst. ‘Waar ik woon komt het vaak voor dat criminele bendes kinderen dwingen om mensen af te persen of om andere slechte dingen voor hun te doen. Ik wil iets beters voor deze kinderen, dat motiveert mij om hen over de liefde van God te vertellen.’ Aldus Gaby Morales, ze is kinderleidster in haar

kerk. Net als veel anderen is ze als kind naar de zondagsschoolbijeenkomsten van *Grow and Learn* gekomen en nu leidt ze zelf groepen.

De 10-jarige Nicole gaat sinds kort naar *Grow and Learn*. Voor haar is dit een plek waar ze even geen verantwoordelijkheden heeft. Het is ook de enige plek waar ze andere kinderen tegenkomt en vrienden kan maken, want ze gaat niet naar school. Nicole woont met haar twee jongere broertjes bij haar oma: haar vader is geëmigreerd naar de VS en haar moeder heeft

Ik ben heel blij met dit mooie boek, dat me helpt om meer te leren over Jezus.

hen in de steek gelaten. Nicole moet voor zichzelf en haar jongere broertjes zorgen, want haar oma is daar niet toe in staat. Het is daarom extra fijn dat ze naar *Grow and Learn* kan gaan. Nicole is dankbaar voor de Bijbel die ze daar heeft gekregen: ‘Ik ben heel blij met dit mooie boek, dat me helpt om meer te leren over Jezus. Ik vind het leuk dat mijn broertjes en ik dezelfde Bijbel hebben gekregen, zo kunnen we samen lezen.’

Catherin en Abner zijn kinderleiders en werken met *Grow and Learn*-materiaal: ‘Het is heel fijn dat we kinderen een eigen Bijbel kunnen geven en dat we geschikt materiaal hebben om met hen aan de slag te

gaan.’ Abner: ‘Ik geloof dat het Woord van God de levens van kinderen radicaal kan veranderen. Zo is dat ook bij mij gegaan. Ik wilde zo graag de Bijbel lezen.’ Ook Catherin is heel enthousiast dat ze betrokken mag zijn bij het project: ‘We willen graag zoveel mogelijk kinderen bereiken en de boodschap uit de Bijbel met hen delen: er is hoop voor een betere toekomst!’



Een hoopvol én uitdagend verhaal

Wanneer, hoe en waarom gaat de Bijbel open, en wat voor impact heeft dat op zijn lezers? Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap doet in Nederland al enkele decennia periodiek onderzoek naar deze en andere vragen rond de Bijbel. In 2022 is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd en ook voor het eerst in Vlaanderen. De resultaten stemmen enerzijds hoopvol: een aanzienlijk deel van de volwassen bevolking in beide regio's ervaart de Bijbel als relevant, en wie erin leest, vindt hoop en is gemotiveerd om

naastenliefde te tonen en duurzame keuzes te maken. Maar er ligt ook een uitdaging: voor vier op de vijf mensen in Nederland en Vlaanderen is de Bijbel een gesloten boek, en maar de helft van de Nederlandse en een derde van de Vlaamse christenen die de Bijbel relevant vinden, leest er ook met enige regelmaat in. ‘Meer positieve aandacht voor de Bijbel in kerk en samenleving’ is dan ook een breed gedeelde wens. Een uitdaging die het NBG graag aangaat, samen met iedereen in Nederland en Vlaan-

deren die de hoopvolle boodschap van de Bijbel wil uitdragen en delen.

[Ontdek meer over het onderzoek op bijbelgenootschap.nl/onderzoekbijbelgebruik](https://bijbelgenootschap.nl/onderzoekbijbelgebruik)



Anne-Mareike Schol-Wetter

Geef kinderen in Guatemala hoop

Een eigen Bijbel en wekelijkse bijeenkomsten van *Grow and Learn* veranderen de levens van kinderen in Guatemala. De lessen uit de Bijbel helpen hen om andere keuzes te maken, voor een betere toekomst. Geef u de kinderen in Guatemala deze kans?

Maak uw gift over* naar NL74 SNSB 0266 3808 08 (Nederland) of naar IBAN BE25 4726 0609 5182 (Vlaanderen) o.v.v. Guatemala of via bijbelgenootschap.nl/guatemala.

*Het gebruik van Tikkie werkt alleen met een Nederlandse bank.



‘De Bijbel geeft mij een rustig gevoel’

‘Op sommige dagen ben ik heel verdrietig. Dat komt omdat mijn vader ver weg is, hij is naar een andere staat vertrokken op zoek naar werk. Mijn moeder moet hard werken, voor weinig geld.’ vertelt de 12-jarige Imelda. ‘Elke vrijdagmiddag ga ik naar het basketbalveld naar een bijeenkomst van *Grow and Learn*, daar lezen we samen uit de Bijbel. Dat is iets dat ik heel fijn vind. Op de dagen dat ik verdrietig ben denk ik aan wat ik heb geleerd over Gods Woord en dan ga ik in mijn Bijbel lezen. De Bijbel geeft mij een rustig gevoel. Mijn favoriete Bijbelvers is Matteüs 6:33: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’

► Bericht vanuit de ledenraad

Twee leden voor de ledenraad gezocht!

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging. Het woord ‘vereniging’ zegt het al: mensen verenigen zich rond een doel. In ons geval is dat ‘de Bijbel voor iedereen’. Samen werken we eraan om de Bijbel dicht bij mensen te brengen, zodat mensen de Bijbel als bron voor hun leven kunnen ontdekken, lezen en omarmen. Als leden willen we samen dat doel realiseren.

Om dat te kunnen doen, is er een werkorganisatie met een kantoor in Haarlem en in Antwerpen. Namens de leden zijn daar mensen aan het werk die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld Bijbelvertalen, Bijbelverspreiden, communicatie, administratie, fondsenwerving en natuurlijk het werk dat we doen in en voor het buitenland.

De ledenraad is een belangrijke schakel tussen alle leden van de vereniging en het werk dat in binnen- en buitenland gedaan wordt. Omdat we ruim 100.000 leden hebben, kan niet iedereen meebeslissen over de werkzaamheden. Daarom is er uit de leden een ledenraad samengesteld. Die ledenraad heeft als taak om te kijken of het werk volgens de statuten wordt uitgevoerd. Daarom bespreekt de ledenraad jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag, en keurt deze goed. En als er nieuwe meerjarenplannen gemaakt worden, denkt de ledenraad mee en toetst de plannen aan de statuten. Moet er wat veranderen aan de statuten, is het ook de ledenraad die daarover beslist. Ten slotte stelt de ledenraad het bestuur van de vereniging aan die het directe contact met de directie en het managementteam onderhoudt, de jaarrekening opstelt en beleidsplannen vaststelt.

We zoeken op dit moment twee nieuwe leden voor de ledenraad:

1. Iemand met kennis van de leefwereld van jongeren (bij voorkeur zelf jonger dan 30 jaar).
2. Iemand met kennis van financiën (bijv. een accountant of een econoom).

Als lid van het NBG bent u van harte uitgenodigd om u aan te melden als kandidaat. Meer informatie over de profielen en de procedure vindt u op bijbelgenootschap.nl/ledenraad.



P.S. Een lidmaatschap van de ledenraad kost u maximaal een of twee middagen per jaar.