

## **Bijbels voor gezinnen in straatarm Honduras** Samen bijbellezen voor een betere toekomst

**Honduras is een van de armste en meest gevaarlijke landen ter wereld. Om het tij van bendegeweld en corruptie te keren, gaan 15.000 vrijwilligers vanuit de kerk de wijken in. Daar lezen ze elke zaterdag met gezinnen uit de Bijbel en denken ze samen na over normen, waarden en het goede doen. Dit brengt zichtbare verandering! Het Bijbelgenootschap wil de arme gezinnen een eigen gezinsbijbel geven om mee aan de slag te gaan. Een bijbel kost 5 euro. Hoeveel gezinnen maakt uw kerk blij?**

De bendecultuur is diep geworteld in de Hondurese samenleving. In geen enkel land 'in vrede' wordt meer vermoord dan in Honduras. De inwoners leven dagelijks in angst voor extreem geweld, afpersing en corruptie. Een schijnbaar uitzichtloze situatie die het land al decennialang in zijn greep houdt.

Toch zijn er programma's die het tij willen keren. Waaronder een vrijwilligers-initiatief van de lokale kerken om kinderen op jonge leeftijd bijbelse normen en waarden mee te geven en burensamen te brengen rond Gods Woord. Zodat onderling wantrouwen verandert in wederzijds begrip. Met als doel: een betere toekomst voor de kinderen van Honduras.

'Het werkt!', zegt Fatima, één van de vrijwilligers. 'Elke zaterdag lees ik met een paar gezinnen uit de Bijbel. Ik zie met eigen ogen dat levens veranderen. Het geeft hoop en helpt ons op de juiste manier om te gaan met onze dagelijkse problemen.'

Op verzoek van de kerken ontwikkelde het Bijbelgenootschap een speciale versie van de Samenleesbijbel voor de gezinnen in Honduras. Met uw steun kunnen we dit jaar 10.000 verkorte Samenleesbijbels verspreiden. Helpt uw kerk ons om deze bijzondere bijbel uit te delen aan de armste gezinnen?



*Foto: Fatima, vrijwilliger van de kerk in Honduras*