



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

VISIE

Wereldwijd kan ieder mens de Bijbel als bron voor het leven ontdekken, lezen en omarmen.

MISSIE

Het Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij in binnen- en buitenland, voor iedereen die daarvoor openstaat. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

We doen ons werk in Nederland, Vlaanderen en wereldwijd.

De Bijbel open:

De Bijbel gaat vaker open en mensen ervaren de Bijbel als relevante bron voor hun leven.

We helpen mensen om de Bijbel te ontdekken, lezen en omarmen.

Ieder kind:

Alle kinderen hebben de kans om de Bijbel te ontdekken als relevante bron voor hun leven voor hun 15e levensjaar.

Dit doen we thuis, op school of in de kerk.

De Bijbel voor iedereen

ONZE KERNWAARDEN

- Liefde voor de Bijbel
- Behoeftte bijbellezer centraal
- Zorgvuldig en enthousiast
 - Interconfessioneel
 - Duurzaam